

# ΟΙ Special Olympics της Χαράς



ΑΘΗΝΑ 2012







ΒΟΥΛΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ

# Οι Special Olympics της Χαράς

εικονογράφηση: Lise-Lotte Iversen

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ»

ΑΘΗΝΑ 2012





Τι φωνές είναι αυτές; Ποιοι είναι  
όλοι αυτοί; Για να πάμε πιο κοντά!  
Α, ναι! Είναι οι αθλητές των Special  
Olympics της Χαράς! Αθλητές  
από παντού! Από ψηλά κι από  
χαμηλά, από πάνω κι από κάτω,  
από την θάλασσα κι από τον ουρανό,  
από δεξιά κι από αριστερά  
χαρούμενοι επισκέπτες πλημμυρίζουν  
το περίφημο Ολυμπιακό Στάδιο.



Έρχονται με τους συνοδούς τους,  
με τους προπονητές τους,  
ολόκληρες ομάδες για να παρακολουθήσουν  
και να αγωνιστούν στους Special Olympics της  
Χαράς. Εδώ σημασία δεν έχει πόση δύναμη και  
αντοχή έχει το σώμα σου ή το μυαλό σου.

Σ' αυτούς τους αγώνες μετράει η δύναμη της ψυχής  
και πόσο γέλιο και χαρά μπορείς να δώσεις με τα  
λόγια σου, με τον χορό σου, με το τραγούδι και με  
τις ιδέες σου.

AB 123





Όλοι είναι μέσα στο στάδιο  
ο καθένας στη θέση του.

Οι θεατές στα ειδικά καθίσματα,  
οι διαγωνιζόμενοι στα αποδυτήρια.

Εδώ δεν υπάρχουν κριτές ούτε  
ειδική εξέδρα στον αγωνιστικό χώρο.

Οι νικητές βγαίνουν από το κοινό. Όσο πιο  
ξεκαρδιστικά τα γέλια και όσο πιο πολύ  
διαρκεί το κέφι τόσο σπουδαιότερος ο αθλητής!

Ο ιππόκαμπος κηρύσσει χαρούμενος και συγκινημένος  
την έναρξη των Special Olympics της Χαράς.  
Η μεγάλη γιορτή της Χαράς αρχίζει με την παρέλαση  
των αθλητών. Με καμάρι, ενθουσιασμό αλλά και λίγη  
αγωνία οι αθλητές μπαίνουν πανηγυρικά στο στάδιο.  
Τα χρώματα, η ομορφιά και η αγάπη για τη ζωή  
το πλημμυρίζουν.



Μέσα σ' αυτή την υπέροχη ατμόσφαιρα ξεκινάνε τα αγωνίσματα. Το πρώτο αγώνισμα λέγεται «Η πιο αστεία φιγούρα». Όλοι βάζουν τα δυνατά τους να κάνουν τους θεατές να γελάσουν από καρδιάς. Σπουδαίοι αθλητές όλοι τους, νικητές όμως είναι οι καμηλοπαρδάλεις, οι αλεπούδες και οι ζέβρες.







Το δεύτερο αγώνισμα είναι επίσης  
ομαδικό και λέγεται «Ο πιο ωραίος χορός».  
Τι ωραία που χορεύουν όλοι οι αθλητές!  
Όλο το στάδιο φαίνεται να χορεύει  
μαζί τους.  
Είναι όλοι θαυμάσιοι χορευτές,  
όμως νικητές ανακηρύσσονται  
οι χελώνες, τα μπαρμπούνια  
και οι λαγοί.

Τότε ακούστηκε ο ιππόκαμπος να λέει με σοβαρή φωνή: η ελλανόδικος επιτροπή σας ανακοινώνει ότι θα αποκλειστούν από τα αγωνίσματα οι αθλητές



που δεν τήρησαν τους κανόνες του ευ αγωνίζεσθαι.  
Θα αποκλειστούν οι δυο μαϊμούδες που έφαγαν κρυφά  
μπανάνες πριν από τους αγώνες.





Επίσης θα αποκλειστεί και ο  
βάτραχος, γιατί κυνήγησε να φάει  
δύο πασχαλίτσες  
καταπατώντας με την πράξη του  
αυτή την Ολυμπιακή Εκεχειρία.



Οι αθλητές αγωνίζονται στο τρίτο αγώνισμα, το τραγούδι. Θα βραβευτούν αυτοί που θα τραγουδήσουν πιο μελωδικά.

Το στάδιο γεμίζει από μελωδικές φωνές και όλοι σιγοτραγουδάνε. Στο τέλος νικητές αναδεικνύονται το σπουργίτι, το πρόβατο και ο ιπποπόταμος.





Ξαφνικά γίνεται ατύχημα. Όλοι αναρωτιούνται τι συμβαίνει. Δυο ρινόκεροι κουτούλησαν με δύναμη και έμειναν αναίσθητοι. Τρέχουν οι τραυματιοφορείς μαζί με την γιατρό για τις πρώτες βοήθειες. «Δεν είναι τίποτα σοβαρό! Σε λίγο θα είναι πάλι καλά», είπε η στρουθοκάμηλος η γιατρός και διέταξε ανάπauση. Ουφ, ευτυχώς!





Μετά από αυτό το μικρό επεισόδιο  
τα αγωνίσματα συνεχίζονται. Οι αθλητές  
αφηγούνται κεφάτα τα αστεία τους.  
Τα βραβεία τα παίρνουν ο βραδύπους,  
το λιοντάρι και ο ελέφαντας.







Στο πέμπτο αγώνισμα οι αθλητές  
συναγωνίζονται στο ποιος θα αφηγηθεί  
το πιο ωραίο όνειρο.  
Όλα τα όνειρα χαϊδεύουν τα αυτιά  
των θεατών, μα νικητές είναι η αρκούδα,  
ο κροκόδειλος και το δελφίνι!



Το επόμενο αγώνισμα είναι δύσκολο. Είναι για αυτούς που ξέρουν τα πιο διασκεδαστικά παιχνίδια του κόσμου. Τα παιχνίδια που παρουσιάζονται είναι όλα τόσο πολύ ευχάριστα που το κοινό δυσκολεύτηκε να αποφασίσει. Οι σκίουροι και οι πελεκάνοι θα μοιραστούν το βραβείο γιατί ισοβάθμησαν. Νικητές είναι επίσης οι ιγουάνες, οι τουκάν, και τα πάντα!







Τώρα αρχίζει ο μαραθώνιος. Οι αθλητές που θα αγωνιστούν πρέπει να κάνουν τους θεατές να γελάνε για πολλή ώρα λέγοντας μια μακριά ιστορία.  
Όλοι τους έχουν υπέροχες ιστορίες!  
Οι θεατές γελάνε ενθουσιασμένοι.  
Όλοι είναι σπουδαίοι, μα νικητές είναι το καγκουρό, το χταπόδι και η χελώνα!





Το τελευταίο αγώνισμα των Special Olympics της Χαράς είναι για πολύ γρήγορους αθλητές. Πρέπει να πουν αστραπιαία τι βρίσκουν πιο ωραίο στη ζωή. Τα ωραιότερα πράγματα του κόσμου ακούστηκαν. Ανάμεσα στους σπουδαίους αθλητές νικητές είναι η κάμπια, το λάμα και το περιστέρι.





Οι Special Olympics της Χαράς για μια ακόμα φορά  
έφτασαν στο τέλος τους.  
Θεατές και αθλητές αποχαιρετιούνται  
και αποχωρούν σιγά-σιγά από το στάδιο.  
Όλοι γυρίζουν στον τόπο τους χαρούμενοι.  
Σε τέσσερα χρόνια πάλι θα τα ξαναπούν!









Τι γέλια είναι αυτά; Τι χαρούμενες φωνές είναι αυτές;  
Στους Special Olympics της Χαράς οι αθλητές συναγωνίζονται  
στη δύναμη της ψυχής και στο πόσο γέλιο και χαρά  
μπορούν να δώσουν με τα λόγια τους, με τον χορό τους,  
με το τραγούδι και με τις ιδέες τους.



ISBN: 978-960-466-091-9



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ  
επένδυση στην μακριά της χρώσης  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ



ΕΣΠΑ  
2007-2013  
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

