

Ο Ονειροχαστής



ΑΘΗΝΑ 2013

ΒΟΥΛΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ

Ο Ονειροχαραστής

Εικονογράφηση: Lise-Lotte Iversen

Επιστημονικός υπεύθυνος:
Γεώργιος Μάρκου
Καθηγητής Παιδαγωγικής

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ»

ΑΘΗΝΑ 2013







Ψηλά ψηλά στον ουρανό υπάρχει η Ονειρούπολη. Είναι η πόλη των ονείρων.

Η Ονειρούπολη είναι μια δημοκρατία, δηλαδή όλοι έχουν ίσα δικαιώματα και ίσες υποχρεώσεις.

Εκεί ανεβαίνουν κάθε βράδυ τα όνειρα των παιδιών όλου του κόσμου για να γίνουν αληθινά.

Στην Ονειρούπολη τα πάντα ήταν ονειρικά. Όλα τα όνειρα ήταν καλοδεχούμενα. Τους εφιάλτες τους έδιωχναν οι υπεύθυνοι για την ευτυχία των παιδιών, οι ονειροφύλακες. Όσους εφιάλτες τολμούσαν να ξαναενοχλήσουν τα όνειρα των παιδιών, τους έριχναν στην εφιαλτοκαταπακτή και εκεί έμεναν για πάντα.





Κάθε βράδυ όνειρα πάνε κι έρχονται, ανεβοκατεβαίνουν, χαιρετιούνται, κάνουν χαρές στα παιδιά, τα κάνουν να γελάνε και να δυναμώνουν για την επόμενη μέρα.

Να τι ονειρεύονται τα παιδιά:

Ο Θάνος να κάθεται μπροστά από το σπίτι του να παίζει φλογέρα, στον ουρανό να πετάνε ιπποποταμάκια και η τεράστια γάτα του η Μπίρμπι να κοιτάζει από το παράθυρο.

Η Αγγελική ονειρεύεται πως έχει το μεγαλύτερο γλειφιτζούρι του κόσμου και ο Σωκράτης πως είναι σε ένα πανέμορφο λιβάδι με παπαρούνες και κάνει ατελείωτες τούμπες με το σκυλάκι του.

Έτσι μπορούσες να δεις να κυκλοφορούν όσα όνειρα μπορεί κανείς να φανταστεί και να ονειρευτεί.





Opiumas
Mogelares
Kous

Κάποια μέρα όμως ένα μεγάλο κακό ξεκίνησε στην Ονειρούπολη. Ξαφνικά κάποιος κατέστρεψε τα όνειρα των παιδιών. Ένας μοχθηρός εχθρός μπήκε στην Ονειρούπολη και διέλυε όλα τα όνειρα.

Και τότε οι ονειροφύλακες έπιασαν δουλειά. Να πιάσουν αυτόν που χαλάει τα όνειρα των παιδιών.

Ποιος να είναι άραγε;





Νάτος! Αυτός είναι! Αυτός είναι που χαλάει τα όνειρα των παιδιών. Αυτός είναι ο Ονειροχαλαστής!

Κάθε βράδυ με μεγάλη ταχύτητα καταφέρνει να καταστρέψει τόσα παιδικά όνειρα.

Αλλά μη φοβάστε, δε θα είναι για πολύ καιρό.







Οι ονειροφύλακες και ο αρχηγός της Ονειρούπολης, ο Πάκο ο Καταιγίδας, ψάχνουν ψάχνουν να τον βρουν σε κάθε άκρη της Ονειρούπολης, πίσω από κάθε σύννεφο.

Και ένα βράδυ ξαφνικά τον είδαν μπροστά τους. Ήταν έτοιμος να καταστρέψει το όνειρο ενός παιδιού που ήθελε να κάνει τσουλήθρα στο φεγγάρι.



Ναι, αυτός ήταν ο Ονειροχαστής.
Και χραπ τον γραπώσανε.



- Έλα εδώ, του λέει ο Πάκο ο Καταιγίδας, γιατί καταστρέφεις τα όνειρα των παιδιών; Γιατί το κάνεις αυτό;
- Γιατί έτσι μου αρέσει.
- Ποιος είσαι;
- Είμαι ο Φλούφλης ο Σκουντούφλης, ο μεγαλύτερος Ονειροχαλαστής.
- Μα δεν ντρέπεσαι να καταστρέφεις τα όνειρα των παιδιών, τον ρωτάει ο Πάκο ο Καταιγίδας.
- Όχι απαντάει ο Φλούφλης ο Σκουντούφλης.
- Μα δεν λυπάσαι να βλέπεις τα παιδιά να κλαίνε και να είναι τόσο στενοχωρημένα;
- Όχι, δεν λυπάμαι, δεν νιώθω τίποτα. Η καρδιά μου έγινε σαν πέτρα.

Πόσο θύμωσε ο Πάκο ο Καταιγίδας! Αλλά η Ονειρούπολη είναι δημοκρατία και ο καθένας δικαιούται να έχει μία δίκαιη δίκη.

- Μισό λεπτό, μισό λεπτό, εδώ είμαι κι εγώ! ακούγεται μια φωνή. Έρχεται ο συνήγορος του Ονειροχαλαστή, ο κύριος



Μια και δυο, μπροστά ο Πάκο ο Καταιγίδας με τους ονειροφύλακες και τον Ονειροχαλαστή με τον συνήγορό του και από πίσω ακολουθούν όλα τα παιδιά της Ονειρούπολης.

Όλοι μαζί πάνε τον Φλούφλη τον Σκουντούφλη στο δικαστήριο.

Εκεί τους περιμένει η δικαστίνα, η κυρία Καλή Τσικαμπούμ που έχει τη φήμη πως είναι πολύ δίκαιη.



ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ



- Λοιπόν, άρχεται η συνεδρίαση, ξεκινάει η δίκη! Να προσέλθουν οι μάρτυρες κατηγορίας.

Για τι πράγμα κατηγορείτε τον Φλούφλη τον Σκουντούφλη;

- Εγώ, είπα ένα παιδί, ονειρευόμουν πως έκανα βόλτα με το ποδήλατό μου και μου έσκασε τα λάστιχα.



- Εγώ, είπε κάποιος άλλο, ονειρευόμουν πως γιόρταζα τα γενέθλιά μου και μου έσκασε όλα τα μπαλόνια.

- Εγώ, είπε κάποιος άλλο, πήγαινα να κάνω εμβόλια και έσπασε το στηθοσκόπιο του γιατρού.



Ένα προς ένα, όλα τα παιδιά κατηγορούν τον Ονειροχλαστή για κάποιο όνειρο που τους κατέστρεψε.

- Εμένα, εκεί που ψάρευα με τον παππού μου, μας πήρε τα ψάρια από τη θάλασσα.

- Εμένα, εκεί που έκανα βαρκάδα με τη φίλη μου, μας τρύπησε τη βάρκα και παραλίγο να πνιγούμε.

- Εμένα ξέρανε το ποτάμι μας.





- Εμένα έβαλε φωτιά στο δάσος και παραλίγο να καούμε ζωντανοί κι εγώ και το σκυλάκι μας.
- Αχά, ακούγεται η Καλή Τσικαμπούμ να σχολιάζει. Ώστε έτσι!
- Εμένα μου έριξε μια πετρελαιοκηλίδα στη θάλασσα που κάναμε μπάνιο.

- Εμένα μου ξέρανε όλα τα φυτά.
- Εμένα μου εξαφάνισε τα φρούτα από τα δέντρα και μ' έριξε και κάτω!
- Εμένα μου έκλεψε τα γράμματα από το αγαπημένο μου βιβλίο.
- Πω πω πω, σχολίαζε η Καλή Τσικαμπούμ. Πόσο κακό έκανε στα παιδιά ο Ονειροχλαστής.







Όμως η κυρία Καλή Τσικαμπούμ είναι μια δίκαιη δικαστίνα και ο Φλούφλης ο Σκουντούφλης δικαιούται μία δίκαιη δίκη.

Έτσι λοιπόν ρωτάει τον συνήγορο, κοιτάζοντας προς το ακροατήριο:

- Υπάρχει κανείς μάρτυρα υπεράσπισης; Αν υπάρχει, ας προσέλθει.







- Είμαι ο Αλεκάν ο Τουκάν ο παπαγάλος.

- Και τι έχετε να πείτε, κύριε μάρτυς;

- Για μένα, ο Ονειροχαραστής είναι καλός, γιατί με απελευθέρωσε. Εγώ ζούσα στην πατρίδα μου στον Αμαζόνιο, ήρθαν κάποιοι, με έβαλαν σε ένα κλουβί και μετά με χάρισαν σε ένα παιδί για τα γενέθλιά του. Ο Φλούφλης ο Σκουντούφλης ήρθε και άνοιξε το κλουβί και εγώ είμαι ελεύθερος πια. Αυτά έχω να πω.

-Μάλιστα μάλιστα μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον, σχολίασε η κυρία Καλή Τσικαμπούμ.

Έρθε η ώρα να μιλήσει ο Φλούφλης ο Σκουντούφλης.

- Για πλησίασε κατηγορούμενε. Τι έχεις να πεις για όλα αυτά;

- Ναι, τα έκανα όλα αυτά και άλλα πολλά.

- Και δεν μετανιώνεις;

- Όχι.





- Δεν ντρέπεσαι, δεν λυπάσαι που έκανες τόσα παιδιά να λυπηθούν, που κατέστρεψες τόσα παιδικά όνειρα; Μα τι άνθρωπος είσαι εσύ; Από πέτρα είναι η καρδιά σου και δε νιώθεις τίποτα;

- Δε νιώθω τίποτα, η καρδιά μου είναι από πέτρα. Ούτε ντρέπομαι ούτε λυπάμαι ούτε μετανιώνω.




- Να τιμωρηθεί σκληρά!

Όμως η κυρία Καλή Τσικαμπούμ άκουσε και τον συνήγορο,
το κύριο Λιξ Ξερολίξ

- Δείξτε λίγο επιείκεια. Είχε κι αυτός κάποτε κάποια όνειρα
και κάποιος τα κατάστρεψε.





Η κυρία Καλή Τσικαμπούμ σκέφτηκε, ξανασκέφτηκε και χωρίς να βιαστεί ξανασυλλογίστηκε. Ήθελε να πάρει μια απόφαση που να είναι δίκαιη αλλά και ουσιαστική.

Και έτσι λοιπόν έβγαλε την απόφασή της.

Ο Φλούφλης ο Σκουντούφλης θα πάει στην ειδική καρδιολόγο για πετρωμένες καρδιές, την κυρία Τούλα Ξεπετρούλα.



ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
για ΠΕΤΡΟΜΕΝΕΣ ΚΑΡΔΙΕΣ



Πάνε τον Ονειροχλαστή στην ίδια τη γιατρό και εκείνη τον εξετάζει. Τα παιδιά περιμένουν να ακούσουν τη διάγνωσή της.

Η κυρία Τούλα Ξεπετρούλα έκανε τη διάγνωσή της και βρήκε ότι Φλούφλης ο Σκουντούφλης έχει πετρωμένη καρδιά.



Και λέει η συνταγή που έδωσε η κυρία Τούλα
Ξεπετρούλα:

Για να γίνει η καρδιά του Ονειροχλαστή πάλι
καρδένια χρειάζεται 5 σταγόνες ευθύνη, 5 σταγόνες
σεβασμός, 3 σταγόνες λησμονιά, 3 σταγόνες ελπίδα,
3 σταγόνες συμπάραση, 3 σταγόνες συμπόνια,
καλοσύνη, τρυφερότητα, βάλαμο και πολλή πολλή
αγάπη.





ΛΗΣΜΟΝΙΑ

ΣΕΒΑΣΜΟΣ

ΕΥΘΥΝΗ

Και νάτο που το κατάφεραν!

Ο Φλούφλης ο Σκουντούφλης δεν είναι πια ονειροχλαστής!









Τους εφιάλτες τους κρατάνε μακριά από την Ονειρούπολη
για να μη στενοχωρηθεί ποτέ κανένα παιδί ξανά.

Η Ονειρούπολη είναι πια καλά οχυρωμένη. Γιατί έχει και έναν ακόμα ονειροφύλακα που τους μυρίζεται τους εφιάλτες από πολύ μακριά.

Δεν μπορεί κανείς να του κρυφτεί γιατί ήταν κι αυτός κάποτε ονειροχαστής.





ΜΟΥΦΛΗΣ
ΣΚΟΥΝΤΟΥΦΛΗΣ



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
επένδυση στην κοινωνία της γνώσης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΣΠΑ
2007-2013
Πρόγραμμα για την ανάπτυξη
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ