

Το Βραβείο του Θάνου



ΑΘΗΝΑ 2013



Ο Θάνος είναι σχεδόν εφτά χρονών και πάει στην πρώτη δημοτικού.

Κάθε πρωί εδώ και μέρες όταν πάει στο σχολείο περνάει μπροστά από το πανηγύρι. Το πρωί ρίχνει βιαστικές ματιές, δεν έχει χρόνο, πρέπει να φτάσει στην ώρα του, πριν χτυπήσει το κουδούνι. Όμως το μεσημέρι σταματάει και κοιτάζει τον κόσμο που έρχεται να ψωνίσει και να διασκεδάσει. Μετά στέκεται μπροστά στα παιχνίδια και τα παρατηρεί καλά-καλά. Χαζεύει τους άλλους που παίζουν. Η μαμά του είπε πως θα έρθουν και αυτοί μια φορά. Ο Θάνος ρωτάει κάθε μέρα πότε επιτέλους θα πάνε στο πανηγύρι. Φοβάται πως θα τελειώσει και δεν θα προλάβει!

Σήμερα ο Θάνος είναι πολύ χαρούμενος.
Ήρθε η μέρα που τόσο περίμενε με
αγωνία.

-Είσαι έτοιμος, Θάνο, ρωτάει η μαμά του
γλυκά.

-Ναι, μισό λεπτό! Αλλά σήμερα
πληρώνω εγώ!

Εδώ και καιρό μαζεύει χρήματα στον
κουμπαρά του. Πάει στο ράφι,
κατεβάζει τον κουμπαρά του, βγάζει
λίγα λεφτά, τα βάζει στην τσέπη του
και μια και δυο λέει:

- Πάμε, μαμά!



Γρήγορα- γρήγορα, βγαίνουν στο δρόμο. Ο Θάνος δεν κρατιέται πια. Κατηφορίζουν προς το πανηγύρι, ανυπομονεί να φτάσει.

Μόλις φτάνουν ο Θάνος τραβάει τη μαμά του και πάνε γρήγορα στα παπάκια. Δεν τον ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Πόσο του αρέσει αυτό το παιχνίδι! Περιμένει στην ουρά ανυπόμονα.

Τώρα ήρθε η σειρά του.

- Επιτέλους, σκέφτεται.
- Καλώς τον, πόσους θέλεις, παιδί μου, του λέει η κυρία Αλεξάνδρα, η καταστηματάρχισσα.
- Γεια σας! Θα ήθελα να πετάξω πέντε κρίκους στα παπάκια.
- Α, πας για το μεγάλο βραβείο, για να δούμε.



Εκείνος δίνει τα χρήματα και εκείνη τους κρίκους. Κρατάει σφιχτά τους κρίκους στη χούφτα του, βάζει σημάδι και αρχίζει. Μπήκε ο πρώτος κρίκος! Συγκεντρώνεται ξανά, σημαδεύει και αρχίζει πάλι να ρίχνει τους κρίκους. Ένας προς ένα οι κρίκοι μπαίνουν στο λαιμό από τα παπάκια.

Η μαμά του εντωμεταξύ συγάντησε μια γειτόνισσα, πολύ συμπαθητική και έχουν πιάσει την κουβέντα.

Έχει μείνει ο τελευταίος κρίκος. Αν μπει κι αυτός τότε ο Θάνος έχει κερδίσει. Ο Θάνος κρατάει τον κρίκο σταθερά, τον φέρνει σε μια ευθεία με ένα παπάκι και τον πετάει. Τι αγωνία που έχει! Αιώνας του φάνηκε μέχρι να ακούσει τον χαρακτηριστικό θόρυβο που κάνει ο κρίκος όταν γλιστρά στο λαιμό από το παπάκι. Τα άλλα παιδιά επίσης περιμένουν με αγωνία.

Ένα χρικ, ακούστηκε και μετά η φωνή του Θάνου να λέει χοροπδώντας ενθουσιασμένος:

- Το πέτυχα! Μόλις έβαλα και τον τελευταίο κρίκο. Κέρδισα!



A watercolor-style illustration showing a woman with dark curly hair and a pearl necklace, and a young boy with short dark hair, both looking towards a large, open dollhouse. Inside the dollhouse, several dolls in colorful dresses are visible on wooden shelves. A toy train set is on the floor of the dollhouse. The background is a soft green wash.

Ο Θάνος όλο καμάρι με ένα τεράστιο χαμόγελο πλησιάζει την κυρία Αλεξάνδρα γιατί τώρα ήρθε η ώρα να διαλέξει το βραβείο του.

- Πώς σε λένε;
- Θάνο.
- Μπράβο, Θάνο. Κέρδισες. Για διάλεξε, ποιο βραβείο θέλεις;
- Θα ήθελα μια κούκλα, λέει και τα ματάκια του λάμπουν όλο χαρά.
- Α, για την αδελφούλα σου, ε! Μήπως έχει γενέθλια;
- Όχι, όχι, για μένα είναι.

Η κυρία Αλεξάνδρα μένει ακίνητη σαν άγαλμα

- Μα, τι λες εκεί, οι κούκλες δεν είναι για τα αγόρια. Οι κούκλες είναι για τα κορίτσια.

Ο Θάνος απορεί, νιώθει λίγο ανήσυχος.

- Κούκλα θέλω εγώ! Αυτό το βραβείο διάλεξα! Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί σας πειράζει, λέει λίγο θυμωμένος.

Οι άλλοι επισκέπτες επίσης κάνουν διάφορα σχόλια.

- Άκου εκεί, μια κούκλα για ένα αγόρι!

- Ε, δε θα είμαστε καλά!

- Πάρε, παιδί μου κανένα όπλο, κανένα ξίφος, καμιά μπουλντόζα, λέει ένας αντιπαθητικός κύριος.

- Όχι, εγώ θέλω την κούκλα!

- Πάρε ένα ωραίο αυτοκινητάκι, πάρε ένα καπέλο για καουμπόηδες!

- Όχι, εγώ θέλω την κούκλα, επιμένει ο Θάνος.

- Τι να κάνεις εσύ, παιδί μου, με μια κούκλα; Τι τη θες την κούκλα;

Κανένας μεγάλος δεν παίρνει το μέρος του Θάνου.

Κάποια παιδιά κοιτάνε απορημένα και κάποια άλλα στενοχωρημένα που τόσοι μεγάλοι τα βάζουν με ένα παιδί, αλλά κανένα δε λέει τίποτα.





Εκείνη την ώρα παίρνει είδηση και η μαμά του τι γίνεται. Νιώθει λίγο ντροπιασμένη λες και ο Θάνος έκανε κάτι ασχημό.

- Θάνο, τι είναι αυτά, παιδί μου, τι τη θες την κούκλα, τον ρωτάει. Γι' αυτό ήρθαμε; Το πρόσωπο του Θάνου έχει κοκκινίσει, νιώθει μεγάλη αναστάτωση που όλοι τους κοιτάζουν αλλά δεν το βάζει κάτω.
- Τι τη θέλω την κούκλα; Και συ, μαμά, ρωτάς, απαντάει απογοητευμένος. Να σου πω!
- Να την φροντίζω, να την προσέχω, να την αγαπάω!
- Θα τη βαφτίσω και θα γιορτάζουμε τη γιορτή της και τα γενέθλια της με τους φίλους και τις φίλες της.
- Θα πλάθουμε μαζί κουλουράκια, θα της μάθω να ψαρεύει, θα τη στείλω στο σχολείο για να μάθει γράμματα, να μάθει ξένες γλώσσες, να μάθει μουσική. Άμα μεγαλώσει λίγο θα της πάρω και μια κιθάρα!
- Θα της δίνω φρέσκους χυμούς και θα μαγειρεύουμε μαζί νόστιμα φαγητά.

- Θα τη ντύνω με ωραία ρούχα, το χειμώνα για να μη κρυώνει θα της βάζω μπότες, κασκόλ, γάντια. Το καλοκαίρι θα της βάζω καπελάκι για να μη την κάψει ο ήλιος, θα την πηγαίνω στη θάλασσα, στο βουνό, όπου μπορώ, για να περνάμε τις διακοπές ωραία.
- Θα της κάνω όλα τα εμβόλια, θα την πηγαίνω στον οδοντίατρο, στον οφθαλμίατρο. Όταν θα είναι αρρωστούλα θα την πηγαίνω στο γιατρό, θα της αγοράζω τα φάρμακά της, θα κάνω ό,τι λέει ο παιδίατρος και όχι του κεφαλιού μου!
- Θα της πάρω ποδήλατο, θα την αφήνω να παίζει με τους φίλους της .
- Θα της αγοράζω βιβλία. Θα προσέχω όμως τι διαβάζει και τι βλέπει στην τηλεόραση, Α, όλα κι όλα, θα την προσέχω πολύ. Τα παιδιά πρέπει να τα προσέχουμε!
- Θα πηγαίνουμε επισκέψεις σε φίλους, στους παππούδες , στους θείους, στις θείες και στα ξαδέρφια.

- Δεν θα της μιλάω άσχημα, ούτε θα τη φωνάζω, ούτε θα τη χτυπήσω ποτέ. Εγώ θα της μιλάω όμορφα και θα της εξηγώ τα πάντα. Βέβαια!

- Θα φυτεύουμε λουλούδια, θα σκαλίζουμε τον κήπο, θα της δείξω τα σκουλήκια! Θα της μάθω όλα τα λουλούδια, όλα τα δέντρα και όλα τα φυτά.

- Άμα θέλει μπορεί να της πάρω και μια γατούλα ή ένα σκυλάκι. Άμα θέλει θα πηγαίνουμε βόλτες με βάρκα, θα φτιάχνουμε χαρταετό και θα τον πετάμε.

- Θα την παρηγοράω όταν χτυπάει, όταν πονάει.
- Δεν θα την φοβερίζω ποτέ! Ούτε θα τη βάζω τιμωρία!
- Θα πηγαίνουμε βόλτες το βράδυ για να της μάθω τα αστέρια και για να μάθει να μη φοβάται το σκοτάδι.
- Θα παίζουμε γκρινιάρη, φιδάκι και μπορεί να μάθει και σκάκι.
- Θέλω να είμαι ο μπαμπάς της! Αυτό θέλω! Να είμαι ένας καλός μπαμπάς που α είμαι πάντα δίπλα της! Να είμαι ο καλύτερος μπαμπάς του κόσμου!



- Α, είπαμε κι εμείς, μουρμούρισαν
έκπληκτοι οι άλλοι άνθρωποι γύρω.

- Μα είπα κι εγώ, είπε με ανακούφιση
η μαμά του.

- Α, συγγνώμη, έγινε παρεξήγηση.
Αν είναι έτσι διάλεξε ποια θέλεις, είπε
η κυρία Αλεξάνδρα.

- Ο Θάνος κοιτάζει στο ράφι όλες τις κούκλες προσεκτικά,
αποφασίζει και δείχνει μία με το δάχτυλό του.

- Αυτή, που μοιάζει με τη φίλη μου, την Αγγελικούλα.

- Να, πάρτη, είπε ξέκαρδα η κυρία Αλεξάνδρα, αφού αυτή θες
και άπλωσε τα χέρια της με την κούκλα προς τον Θάνο.



Ο Θάνος παίρνει την κούκλα σφιχτά στην αγκαλιά του και απομακρύνεται. Η μαμά του τον ακούει που της μιλάει:

- Γεια σου, κουκλίτσα, εγώ είμαι ο μπαμπάς σου, ο Θάνος. Θα σε λέω Αγγελικούλα. Μα είδες τι σκληροί που ήταν αυτοί οι άνθρωποι εκεί; Μα δεν έχουν καρδιά; Ακούς εκεί να θέλουν να σ αφήσουν χωρίς πατέρα! Χωρίς τόσο καλό πατέρα! Εγώ θα είμαι ο καλύτερος μπαμπάς του κόσμου!

Τι έχουν αυτοί οι μεγάλοι στο μυαλό τους, δεν μπορώ να καταλάβω!

ISBN: 978-960-88298-7-9



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
επένδυση στην κοινωνία της χώρας
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ



Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΕΣΠΑ 2007-2013
πρόγραμμα για την ανάπτυξη

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Faidis
2012-13